

Årsfesten



Piltorp i mitt hjärta

Melodi: Stockholm i mitt hjärta, Lasse Berghagen

Solljuset stiger ur skogen,
spelar i tallar och gran.
Piltorp i gryningen strålar
som var hon en gyllene svan,
med hyggen från norr och till söder,
med slingor från Västerås stad.
En karta för systrar och bröder
orienterarnas blad.

Piltorp i mitt hjärta,
låt oss besjunga dig nu,
en blandning av ungdomlig grönska,
mossar och sten, det är du!
Av kartor jag känner i världen,
är du den skog som fått allt.
Genom snårskogar når man sen målet
med blandning av blod och salt.

Pannlampor dansar i skogen,
det glittrar för stort och för smått,
för reflexen uppe på höjden
men även för Nattugglans knott.
Till träningar löparna strömmar
och svär över tätskogens famn
i bastun med ben som är ömma
sjungande klubbkartans namn.

Piltorp i mitt hjärta,
låt oss besjunga dig nu,
en blandning av ungdomlig grönska,
mossar och sten, det är du!
Av kartor jag känner i världen,
är du den skog som fått allt.
Genom snårskogar når man sen målet
med blandning av blod och salt.

Rickard Svensson



Årsfesten

För andra året i rad arrangerades VSOKs årsfest i grundskolan Äventyrets lokaler. Ett 50-tal klubbmedlemmar bjöds på god mat, allsång och klurig frågesport.

Gästerna serverades välkomstdrink och minglade under tiden som arrangörerna dukade upp ett buffébord med både varm- och kallskuret samt specialiteter som friterad blomkål. I år var det extra fullt på faten så att alla hungriga orienterare fick mätta sina magar. Allsångsledaren Rickard Svensson och Hans Westman på gitarr fick oss att ta ton till sånger som "Piltorp i mitt hjärta" och "Gubbelit". Håkan hade grävt i arkiven och hittat fotografier på dagens och gårdagens OL-kändisar som det gällde att känna igen. Johan Ahlström visade sig vara den som hade största "sportkepsen".

Efter middagen var det full fart på dansgolvet. Tack till arrangörerna Hans W, Thomas A, Håkan A och Rickard S. Vi hoppas på ännu en repris nästa år.

Sofi T



Arosträffen 2014



Långfredagen den 18 april är det dax att arrangera Arosträffen igen!! Tävlingen kommer att arrangeras på Tortuna kartan.

VSOK ställer upp med löpare upp till HD14. Vi som är äldre än det springer inte utan vi hjälps åt med tävlingen!! Det är mycket som behövs göras inför en tävling, priser ska införskaffas, kartor ska tryckas och sorteras, kontroller ska ut, bullar ska bakas, TC ska byggas. Under tävlingsdagen ska alla funktioner bemannas. Sedan ska TC rivras och alla kontroller och enheter ska in.

Kontakta någon av nedanstående för mer information!

Tävlingsledning Per Wadman, per.wadman@telia.com, 073-9789689
Tävlingsledning Eva Singman-Palm, evaspalm@gmail.com, 070-5595458
Arena Bygg Björn Ekholm, bjorn.ekholm@telia.com, 073-6907618
Arena Planering Magnus Larsson, magnus.larsson@malardalen.hsb.se, 073-0702407
Barnpassning Anna Zetterberg/ Johan Sunden, johan.sunden@tele2.se, 070-7712906
Bockspikare/Utsättning Göran Åhlen, goran.ahlen@mbox301.tele2.se, 070-3587315
Karttryck Robert Palm, robert.palm@editabobergs.se, 070-3998603
Marka Gunilla Boman, gunilla.i.boman@gmail.com, 070-4174499
Miniknat Johan Wändell, wandell@kth.se, 0702-31 88 32
Parkering Tommy Boman, tommy.boman@hifab.se, 070-2716441
PR Hans-Erik Skalberg, skalberg@bredband2.com, 070-2972727
Prisbord Anna Thomasdotter, anna.thomasdotter@skola.vasteras.se, 073-7756875
Resultat Eva Wadman, eva.wadman@telia.com, 070-3492573
Sekreteriat/IT Mikael Davidsson, annika-mikael@telia.com, 070-3308060
Sjukvård Annika Davidsson, annika-mikael@telia.com, 070-1713801
Speaker/Prisutdelning Johan Ahlström, malort8@gmail.com, 076-5690368
Start Joakim Ahlström, joakim.ahlstrom@skanska.se, 070-3173045

*Mvh
Eva S-P*



ÅRSMÖTE

34 av VSOK:s medlemmar hade inställt sig onsdagen 12 februari i Orientalen för att vara med på klubbens årsmöte. Mötet började kl.18 och höll på ca. en timma, så deltagarna hann hem och följa slutet av matchen mellan Sverige och Tjeckien i OS-hockeyn.

Att som mötesordförande leda årsmötesförhandlingarna valdes Karl-Gunnar Dahlgren och att föra protokoll valdes Per Haeppling. Förhandlingarna flöt på bra. Enda minus var att det blev en vakant plats i valberedningen. Till övriga poster var det inga problem. Ulf Hamrefors omvaldes till klubbens ordförande ytterligare ett år. Till ny ledamot i styrelsen valdes Tore Nallgård och till ny suppleant blev Sandra

Näslund vald. Övriga i styrelsearbetet hade ett år kvar eller blev omvalda.

Styrelsen föreslog oförändrade medlemsavgifter, vilket godkändes av mötet. Under punkten övriga frågor togs frågan upp om att öka avgiften med 25% vid utyrning av Orientalen. Detta på grund av att klubbens kostnad för hyra och drift av Orientalen blivit dyrare med det nya hyresavtalet med Västerås stad. Samtidigt ifrågasattes utyrningen. Det har upplevts ostädat och skräpigt i och utanför Orientalen dagen efter utyrning. Frågan gick vidare till styrelsen och lokalkommittén. Grundtanken är att fortsätta att hyra ut.

Efter mötet vidtog kaffe och prisutdelning.



Stipendier ur Orienterarnas Minnesfond i Västerås tilldelades Carl Boman och Sandra Näslund för fina tävlingsresultat. Alfred Lönn och Henrik Hamrefors fick stipendier för god ambition och träningsvilja. Alla dessa stipendier var på 1000 kronor.

Ur Marie Levis minnesfond erhöll Carl Näslund och Carl Boman 500 kronor för bra resultat på SM-tävlingarna.

Skogskarlarnas klubb delade ut stipendier på 1000 kronor var till Carl Näslund och Carl Boman.

Skogsflickornas klubb delade ut uppmuntringspris på 500 kronor till Sandra Näslund. Sara Hamrefors tilldelades Skultunakannan. Detta pris delas ut till den D18-20 i Västmanland som ökat sin ranking mest.

Per Haeppling



10 års jubileum 10 års jubileum 10 års jubileum



DET DANSKA LANDSLAGETS MAT

Mitt ansvar under VM-tävlingarna omfattade även att svara för inkvarteringen av lagen under tävlingarna. Detta arbete utfördes parallellt med allt annat som skulle ordnas och planeras. Mallen för hur hotellen valdes ut handlade bl.a. om rumspriser och rummens standard, tillgång till middag på hotellet, tillgång till tvättmaskiner och en del andra mindre krav. Vi hade uppfattningen att vi hade informerat hotellet väl om vad som dom kunde vänta från sina orienteringsgäster. Då hände följande episod.

Så kom det sig att det

Danska landslaget valde alternativet att inkvartera sig på ett av våra mindre och lugna hotell i Västerås.

Landslaget anlände en kväll i god tid före tävlingarna. Kvällsmaten den dagen fungerade bra, likaså frukosten på morgonen dagen efter.

Under dagen som nu följde genomförde de Danska löparna olika träningspass och till huvudmålet på kvällen var det ett hungrigt landslag som satte sig till bords.

Då visade det sig att maten serverades upplagd på ett fat med en bit kyckling, två potatisar, lite gröna ärtor och en blank sås av

okänt ursprung.

Det var allt!

Minen på landslagslöparna lär ha varit obetalbar att skåda. Den Danska landslagsledaren som var en man av heder och ära talade med mig om detta och i fortsättningen så fick det Danska landslaget äta på Scandic hotell. När allt var ordnat för Danskarna kunde vi tillsammans skratta gott åt händelsen.

Min läxa och lärdom blev att man kan inte vara nog noggrann med detaljerna.

Kenneth Löfqvist

MEDLEMSLOTTERIET

Det finns endast 10 st lotter kvar. Om du inte har någon så kan du teckna på lista i Orientalen eller ringa mig på 0708-583482 eller maila: britt.larsson37@gmail.com

Här kommer januari månads vinnare

500:- A23 Marie Wallin	B23 Marianne Ode
300:- A16 Lennart Karlén	B16 Susanne Persson
100:- A8 Tomas Vestman	B8 Peter Lundberg
100:- A100 Johan Sundén	B100 Per Fornander

Här kommer februari månads vinnare

500:- A22 Arne Sundqvist	B22 Osåld
300:- A51 Reijo Kivistö	B51 Lars Jakobsson
100:- A25 A-K Söderström	B25 Bo Löwegren
100:- A62 Gunnar Andersson	B62 Dorothe Spillman

Grattis till er som vunnit!

Britt Larsson

Trots lite snö så närmar sig våren så pass att det är dax att anmäla sig till Viking Memorial

Gör som alla andra! Gå in och anmäl dig nu direkt. Klassiskt arrangemang och i år blir det inget undantag. Det finns banor som passar alla. Söndagens The Hunt blir ett äventyr att minnas. Klicka dig till Viking Memorials websida så får du all information du behöver.

Fredag 14 mars - The Nightmare
Lördag 15 mars - The Hell
Lördag 15 mars - The Timechase
Söndag 16 mars - The Hunt

VIKING
MEMORIAL

Kreativa idéer i massor



Det var en kreativ grupp av orienterare som inledningsvis arbetade med planeringen av VM arrangemanget. Det var inte bara arbete utan vi upplevde alla en stor glädje i arbetet med arrangemanget. Tidigt i skedet när inte ens ansökningsom att få arrangera VM var färdig var idéerna många och ibland milt uttryckt spektakulära. En häftig sådan idé syssel-

satte en tid arbetsgruppen där planen helt enkelt gick ut på att köra in en Finlandsbåt i Mälaren och förtöja den vid kajen i Västerås under VM veckan. Tanken var att detta skulle bidra till att VM fick den uppmärksamhet som det förtjänade. På Finlandsbåten skulle vi dessutom kunna förlägga alla landslagen med ledare och alla övriga internationella funktionärer. På båten

skulle många praktiska frågor få sin lösning såsom bland annat förläggning, matservering, ordnande av transporterna, avslutningsbanketten och närheten till Västerås centrum.

Idén sysselsatte oss en tid och upplevdes som seriös. Tanken dog dock någonstans under den fortsatta planeringen och den slutliga lösningen med ett antal hotell i Västerås kom att fungera till belåtenhet.

Idag då jag själv ett antal gången per år reser med Finlandsbåtarna påminns jag om våra planer och jag kan inte låta bli att leka med tanken om hur det skulle ha sett ut med en VM båt förtöjd vid kajen i Västerås.

Kenneth Löfqvist

Från sprintens parkering på Rocklundå

Christer Ulfbåge anlände utan presskort men anvisades trots detta behörig P-plats, och möttes där av P-funktionär, som på bredaste fagerstamål utlät sig "lika bäst att du åker ända fram till grinden, för du orkar väl inte gå dom där metrarna dit". Så blev således Ulfbåges första möte med arrangören den dagen.

/Bosse Löwegren

Skitförsäljare

Jag jobbade under Hans-Erik Skälberg i marknadsgruppen och en huvuduppgift var att skaffa sponsorer. Det gjordes på flera olika sätt och det hände till och med att vi blev kontaktade av företag eller personer som ville vara med. Bl a minns

jag en herre från de norra länsdelarna som tyckte att hans affärsidé skulle passa utmärkt med tanke på det internationella deltagandet och att han hade en alldeles unik produkt som skulle vara intressant för många europeer. Han sålde nämligen älgskit på burk. Vi var inte lika övertygade som han var, om att det skulle bli en



braksuccé, men det är klart att han skulle få en plats på ett försäljningsbord. Efter avslutad dag (jag tror att han endast var med i Tortuna) smög han tyst och försiktigt bort från arenan och var mer nedtyngd av resterande burkar än pengapåsar om man så säger.

Roland Sturk

Ryss eller Kines?

VM-kansliet var från början en utbyggnad till Orientalen. Där jobbade jag i flera veckor före VM. Hade lite olika uppgifter för att bl.a. avlasta Lars. Ett ansvar var att skriva och skicka visumansökan från en tävlande till dennes ambassad. Eftersom det var en hel del skrev jag ett standardbrev där jag bara kunde fylla i namnet och landet. Det stod ungefär som så att personen ansökte att få tävla mm och hade för avsikt att återvända till sitt land. En kväll jobbade jag sent och skrev sist en ansökan från en kines och faxade (det gjordes så för 10 år sen) till Kina. Packade

ihop mina saker och upptäckte att det låg en ansökan kvar. Den var från en ryss. Slog mig ner och skrev att Jurij ansökte, men jag glömde att byta ut namnet på landet. Alltså stod Kina kvar och att han skulle återvända dit efter avslutad tävling. Detta kom jag på när jag kom hem och fick en sömnlös natt. Ringde ryska ambassaden på morgonen och fick prata med en person, som tagit emot faxet. De hade alla där fått sig ett gott skratt och förstod hur det gått till. Jag gjorde aldrig om

Britt Larsson

UPPROP TILL ALLA

Skicka in era historier ni också! Det måste finnas gott om kul- och udda saker som ni stötte på under VM eller före.

Skicka in så får fler glädje av det som skedde!

Frågorna jag ställde i förra uppropet saknar fortfarande svar.

Skicka materialet direkt på den här adressen:
skalberg@bredband2.com eller
lägg det i inkorgen för Mediakommittén.



Så här skriver Tage till det här tidningsklippet:
Jag var ju uppvaktad från tidningen (Norrbottnens-Kuriren) under stora delar av 5-dagars tidigare. Det här är från tidningens årskronika, 30 dec 2013, som jag fått från vårt barnbarn som var ansvarig för tävlingens PREO.
Vänligen, Tage J

HISTORIA SKREVS I SKOGARNA

20.000 människor fick se ett begynnande tronskifte.
En av de allra mest framgångsrika idrottarna genom alla tider, alla kategorier - Simone Niggli - fick ge sig mot Tove Alexandersson.

En av de mest inflytelserika idrottarna i sin sport just nu kanske tog farväl för gott. Det var kanske sista gången som den smått geniale Thierry Gueorgiou manövrerade ut sina konkurrenter med sin överlägsna teknik.

Jag var en av dem som fick se allt det här hända - jag var en av de 20.000 personerna som var där i Boden.

Men det som etsat sig kvar i skallen, det är 92-åringen Tage Johansson.

Jag och fotografen Patrik Häggqvist fick äran att hänga på en av de mest viljestarka människor som finns.

En krutgubbe som fortfarande springer (näja) tävlingsklass i den största orienteringstävlingen som finns.

Vi fotade av hans karta, försökte genskjuta honom på väg mot kontrollerna och få en inblick i hur det är att vara tävlingsaktiv när man passerat 90 år.

Och de svaren vi fick: Han brinner minst lika mycket för det här som alla andra.

Han berättade att höjdpunkterna de senaste årens tävlingar har varit när speakern ropat upp hans namn då han spurtar mot mål.

Då publiken imponerat och nästan chockat applåderat över att gubben lättar från backen i den charmiga löpstil han besitter.

Det är hans scen och han bjuder på show.

Det märktes tydligt på Tage, när vi närmade oss mål, att hans fokus började sjunka.

Troligen på grund av den påfrestning det är för hans kropp att ta sig runt den dryga knappa tre kilometer långa banan. Men kanske, bara kanske, för nervositeten. Kommer det bli ovationer nu inne på stadion?

Allt det släppte dock för Tage, på den sista etappen, med publikens jubel i ryggen. Han hade vunnit klassen H 90. Han korsade mållinjen med ett leende på läpparna.

Det är allt det här, från Simone Niggli till Tage Johansson, som gör O-Ringen så väldigt speciellt.

Det är därför jag sent kommer att glömma den där veckan i Boden.

Ett nytt kapitel i Norrbottens idrottshistoria skrevs där och då. Tack Boden.



Petter Norén